

## Oud voor Jong

Waar kan een praatje op school na het weekend in groep 2 toe leiden? De meester vraagt aan Lindsey: "En hoe was jou weekend?" "Nou ik ben naar de Efteling geweest om te luisteren naar opa die daar met een orkest speelde." "Oh, dan moet opa maar een keer op school komen spelen, hier in de klas." Maar opa had een ander idee: met het hele orkest een middag komen spelen op school. En zo is geschied, met als thema: 70 jaar bevrijding.

En op 20 maart 2015 hebben de kinderen van KBS Kievitsloop van de muziek kunnen genieten van Seniorenorkest Entre-Nous uit Teteringen.

Het orkest begon om 13:30 uur met het nummer 'Happy Days'. De bomvolle aula met alle kinderen van de school die uit volle borst mee zongen. Het volgende muziekstuk 'Het Dorp' was ook een succes. Daarna volgde het muziekstuk 'Vera Lynn For Ever': de liedjes die zij zong tijdens de oorlog.

Hierna nam dirigent Ad de Klijn het woord en wist de kinderen te boeien met zijn verhaal over de tweede wereldoorlog. Hoe die is ontstaan tot de Jodenvervolging en Anne Frank in het achterhuis. Over dit laatste hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 in april een thema. Je kon een speld horen vallen zo aandachtig zaten de kinderen te luisteren. Ook wisten ze bij vragen de goede antwoorden te geven. Onbekend was echter dat in Hotel de Wereld in Wageningen de capitulatie is ondertekend. Ad vertelde verder over de bevrijding en waarom wij op 4 mei de doden herdenken en op 5 mei de bevrijding vieren. Hij kreeg hierna een staande ovatie.

De kinderen uit groep 1 - 2 en 3 kwamen hierna binnen met zelf gemaakte vlaggen en de Nederlandse vlag voorop. Zo werd op KBS Kievitsloop de bevrijding met alle kinderen van school gevierd met het muziekstuk 'Holland Jubelt'. Het 'Oranje Boven' klonk door de school evenals het 'Lang Zullen Ze Leven'.

Hierna werden de kinderen mee genomen op de klanken van Johan Strauss, arm in arm wiegden de kinderen heen en weer. Daarna volgde nog het muziekstuk 'De Clown' en 'Het Kleine Café Aan De Haven'. Het sluitstuk van de middag was 'Brabant' van Guus Meeuwis dat door de kinderen uit volle borst werd meegezongen. Na een luid geschreeuw van "Bis, bis, bis." en "We want more." volgde een reprise van 'Brabant'.

Deze middag zullen de kinderen van KBS Kievitsloop niet snel vergeten. Maar ook de muzikanten van Entre-Nous en de onderwijzers en onderwijzeressen niet. Het doet je goed om na het optreden van de kinderen een handje te krijgen met de woorden: "Bedankt meneer en mevrouw."

Wat heb ik genoten. Ik zag links en rechts tranen van geluk. Wat een feest en dat zo maar op een vrijdagmiddag in maart.

De opa van Lindsey, Christ Jansen.